

Lekker zonder tanden

Het is een verbijsterend gezicht: tal van kleurlingen in de Zuid-Afrikaanse Westkaap missen vier voortanden. Waarom hebben ze hun gezonde tanden laten trekken? Is de glimlach stralender? Kust het beter? Of kun je er echt harder door fluiten? Negen Capetonians leggen uit waarom ze het deden. Tekst: Veerle Snijders, foto's: Allard de Witte

Met vakantie in Zimbabwe

Martha (30), Simons Town

"Vrienden vertelden me dat zoenen veel lekkerder was zonder voortanden. Volgens velen voel je elkaars tong beter, maar ik ben nog steeds niet overtuigd van de voordelen daarvan. Een tandarts uit Europa heeft ze eruit getrokken, voor niks. Ik vertelde haar dat ik veel last had van mijn tanden, ik durfde haar niet te vertellen dat ik gewoon nieuwsgierig was of zoenen echt lekkerder was."

Samuel (31), Fish Hoek

"Ik heb mijn voortanden er twee jaar geleden zelf uitgetrokken. Het was mode, mijn vrienden deden het ook. Het deed ongelooflijk veel pijn, maar het was het meer dan waard. Ik wil dat mensen zien dat ik kleurling ben, mijn gebit bewijst dat. Mijn grootvader was visser van beroep en heeft zijn voortanden laten trekken omdat hij dan harder kon fluiten, dat was handig als je op zee was."

Tanya (33), Calk Bay

"Ik heb mijn voortanden laten trekken omdat mijn man dat wilde, hij houdt van mijn 'passion gap'. Hij vindt zoenen zonder tanden veel lekkerder, daarnaast kan hij er niet aan denken om gepijpt te worden door een vrouw met voortanden. Ik vind het wel zonde van mijn gezicht, ik heb gemerkt dat mijn neus een beetje gezakt is. Ik heb neptanden gekocht, maar die ben ik verloren in zee. Als mijn dochter haar tanden zou willen laten trekken, zou ik dat niet toestaan. Geen sprake van."

Tuan (25), Fish Hoek

"Mijn lach komt veel beter tot zijn recht zonder voortanden, die is nu veel stralender. Ik heb mijn voortanden er een jaar geleden uit laten trekken. Ik had dat veel eerder moeten doen. Mijn vrienden en familie hebben het ook allemaal gedaan, hun lach is er veel mooier op geworden. Ik wil wel graag een paar gouden tanden maar het geld daarvoor heb ik nog niet."

Niti (32), Ocean View

"Ik was tien jaar toen ik mijn voortanden eruit liet trekken. Mijn broer vertelde me dat ik dat moest doen, ik wist toen nog helemaal niet waarom. Nu weet ik dat het iets zegt over wie je bent en dat het mode is, over de hele Kaap. En, het allerbelangrijkste, zoenen is veel lekkerder. Mijn vriendin vindt dat ook. Het is lekker om elkaars gehemelte te voelen, daar genieten we ontzettend van."

Marcellino (16), Calk Bay

"Al mijn vrienden hebben het gedaan, het is cool! Nu ben ik geld aan het sparen voor gouden tanden, dat zou nog veel cooler zijn. Jammer genoeg zijn die heel erg duur. Mijn ouders interesseert het niet echt. Ze vroegen wel waarom ik het gedaan had, en toen zei ik dat ik het cool vond als mensen aan mijn gebit zien dat ik kleurling ben. Al mijn vrienden zijn het daarmee eens, mijn vriendin gelukkig ook."

Damian (27), Ocean View

"Ik wil na mijn bovenste tanden ook



Martha



Samuel



Tanya



Tuan



Niti



Marcellino



Damian



Lindsay



Geraldine

mijn onderste tanden eruit laten trekken. Ik doe het stap voor stap omdat het best wel duur is bij de kliniek waar ik heenga. Maar ik wil zekerheid dat het goed gebeurt. Uiteindelijk wil ik zoveel mogelijk goud in mijn mond, goud is gewoon cool. Maar daar heb ik nog geen geld voor. Voor nu leef ik even zonder bovenstanden, ik vind het er helemaal niet slecht uitzien en veel mensen vinden mijn lach stralender."

Lindsay (35), Retreat

"Een van de redenen was dat iedereen me vertelde dat tongzoenen veel lekkerder was. Ik heb er absoluut geen spijt van. Het is waar, zoenen is veel lekkerder, je voelt elkaars tong en gehemelte een stuk beter. Mijn vriendin heeft laatst ook haar voortanden laten trekken, daar ben ik heel blij mee. Het is hier ook mode. Al mijn vrienden hebben het om die reden gedaan. Het is goed om te doen, want het laat zien wie je bent. Dat vind ik belangrijk."

Geraldine (23), Cape Flats

"Ik was twaalf jaar toen ik mijn voortanden liet trekken. Ik deed het omdat mijn vrienden het ook hadden gedaan, je weet hoe dat gaat. Ik vertelde de tandarts dat het pijn deed als ik een ijsje at. Dat was totale onzin, maar als je vertelt dat je het doet omdat je het mooi vindt en het mode is, moet je betalen voor de ingreep. Het is de grootste fout die ik ooit heb gemaakt, want er was niks mis met mijn tanden en ik krijg ze nooit meer terug."

Eerst de grootste angst maar even wegnemen. Hoe leg je het uit op verjaardagsfeestjes? "We hebben een heerlijke vakantie gehad. In Zimbabwe." Laten we eerlijk zijn: dat valt niet uit te leggen, het land is hartstikke 'fout'. Ik zou onmiddellijk voor de aanval kiezen. Welke vakantiebestemming is tegenwoordig nog wél politiek correct? Als de regering van dat land niet in een oorlog tegen moslimfundamentalisme is verwickeld, dan steunen ze het terrorisme wel.

Zimbabwe is een geweldig vakantie-land. Wat ze je in de dagbladen, op radio en televisie ook wijs proberen te maken. Er zijn hooguit wat praktische ongemakken. Maar hé, daarom wilde je even weg uit Nederland, toch?

Neem contante dollars mee. Geen euro's, dollars. Je kunt in Zimbabwe nog steeds met creditcard betalen. En je kunt met je Rabocard zelfs nog steeds naar de pinautomaat. Maar doe het niet. Het gaat bij thuiskomst ongelooflijk veel pijn doen. De laatste keer dat ik in Zimbabwe was, kreeg ik van de bank 100.000 Zimbabweaanse dollars voor één Amerikaanse dollar. Op de zwarte markt, ofwel een blanke boer die in benzine handelt, krijg je tenminste 450.000 voor één Amerikaanse dollar. Winkels houden rekening met de prijs van de zwarte markt. Restaurants ook.

Tip 2: spendeer al die Zimbabweaanse dollars. Je gaat ze nooit meer gebruiken. Sinds mijn laatste bezoek in juli zijn er al weer nieuwe valuta op de markt verschenen. In een poging de last te verminderen van al die kilo's geld die je nodig hebt voor je boodschappen, heeft de regering per 1 augustus drie nullen geschraapt van de Zimbabweaanse dollar. Al je geld in één klap waardeloos. Dat is inflatiebestrijding op zijn Zimbabweans, beter bekend als Mugabonomie.

Dan is er het brandstofprobleem. Sinds de Libische leider Ghadaffi de benzinekraan heeft dichtgedraaid – Mugabe betaalde nooit – lijkt het tekort chronisch. Vergeet dus de benzinepomp, daar verkopen ze alleen nog kauwgum. Voor brandstof ga je naar diezelfde boer die je een goede prijs gaf voor je Amerikaanse dollars. Vergeleken bij de prijs die je daar betaalt voor een liter benzine, is zelfs de Nederlandse benzineprijs een lachertje. Niet zeuren, je hebt benzine. Check voor vertrek wel even of er op de plaats van bestemming ook zo'n boer woont. Ik heb eens drie dagen met mijn huurauto vastgestaan in Hwangepark. Tot een onderzoeker van de lokale leeuwenpopulatie nog een jerrycan over bleek te hebben.

Als je dit allemaal hebt overwonnen, wordt het een heerlijke vakantie. De rust. Niemand wil nog naar Zimbabwe. Al die prachtige gastenverblijven: helemaal voor jezelf. Probeer die politiek te vergeten. Het lange gele gras. De rode aarde. Ze ruiken nog steeds hetzelfde.

Bram Vermeulen