

Inhoud



28



18



20



14



10

10 Wanneer werd Afrika zielig? Afrika komt nogal eens negatief in het nieuws. Maar niet altijd omdat het daar slecht gaat. Berichtgeving over Afrika zegt meer over onszelf dan over Afrika. Een essay.

14 Het ongemak van Elinor Sisulu Interview met schrijfster Elinor Sisulu, die haar handen vol heeft aan de crisis in haar geboorteland Zimbabwe. Ze is zwaar ontgoocheld, ook over Zuid-Afrika. "Er is geen moreel leiderschap meer."

18 Dans voor de Tafelberg Choreograaf Rudi van Dantzig ging naar Kaapstad voor de productie van een beroemd ballet. Hij werd verliefd op de Tafelberg. Een reisverslag.

20 Het nieuwe gezicht van Afrika Weg met het idee dat Afrika arm is! Afrika is rijk – in ieder geval cultureel. Het Prins Claus Fonds steunt al tien jaar Afrikaanse cultuur van de allerhoogste kwaliteit.

28 Bewogen geesten In beeld: de spirituele ontdekkingsstocht van fotograaf Paul Weinberg door Zuid-Afrika. Op zoek iets dat uitstijgt boven het politieke geharrewar en de platitudes.

24 **Polemiek** De spagaat van Zuid-Afrika
34 **Profiel Jacob Zuma**, presidentkandidaat in Zuid-Afrika
36 **Reizen** Boerenzwaluw boven Afrikaanse savannes
40 **Reportage** Requiem voor Gympie Street

Rubrieken

4 **3mnd Nieuw:** driemaandelijks overzicht van opvallend nieuws
6 **De veranda** Eerste indrukken
17 **Column Prudence Mbewu** Viva Madonna!
26 **The Swakopmund Observer** Kijken en bekeken worden
44 **Column Farid Esack** Amerikanen veroveren supermarkt
45 **De markt** Boeken, exposities, muziek, aanbiedingen

Speciale kerstbijlage voor abonnees:

fotoboekje Koningen van Congo



Intussen in Johannesburg

Een van de voordelen van in Johannesburg wonen, is dat je er nauwelijks mensen tegenkomt die zeggen dat je niet in Johannesburg moet gaan wonen omdat het er zo gevaarlijk is. We weten hier natuurlijk wel dat we niet in de veiligste stad ter wereld wonen. Maar we weten hier óók dat het een van de leukste steden ter wereld is. Prettig is ook dat de autochtonen ons, buitenstaanders, niet telkens voorhouden dat we hun taal moeten spreken – al wordt een groet in Zulu ten zeerste gewaardeerd. Trots zijn de mensen hier op hun cultuur, maar het maakt ze niet minder nieuwsgierig naar de jouwe.

Bijkomend voordeel: op de binnenkant van nieuwe schoenen staat hier altijd vermeld welke je links draagt en welke rechts. En dat er hier niet zoveel Nederlanders wonen, is ook mooi meegenomen. Al blijft het prettig dat we hier op de kabel het *Beste Van Nederland* kunnen zien, een boeket van Journaal en Nova en Jantje Smit en Koefnoen met de groeten van de Wereldomroep. En dat we 's morgens naar het Radio 1 Journaal kunnen luisteren op de pc terwijl we door de digitale Volkskrant bladeren.

En dan heb ik het nog niet eens over de beesten en de wildparken en de bergen en de oceanen – allemaal binnen rijafstand van het Sodom en Gomorra waar ik woon, ontstaan uit de VOC-mentaliteit van goudplunderaars en oud-slavendrijvers. Inmiddels heroverd, nou ja ten dele, en op weg om het succesverhaal van de internationale media te worden: het herboren Johannesburg.

bart.luirink@niza.nl